

Terwijl het carnaval op een eindje loopt in Roosendaal weet Nancy Dijkman toch nog aardig wat bezoekers te trekken. Ongeveer vijftwintig leden zijn deze avond naar het Cultuurhuis gekomen om deze avond niet te missen.

Nancy Dijkman kwam deze avond om ons iets te vertellen en te laten zien hoe we het best emotie in beeld kunnen brengen.

Daarvoor heeft zij een PowerPoint presentatie meegebracht zodat we op het grote scherm alles goed kunnen volgen.

Ze vertelt wat emotie is, hoe je dat het best kan toepassen en ze laat verschillende voorbeeld films zien. In het eerste filmpje weet ze onze gevoelens te raken bij beelden van een lampje van Ikea wat bij het grofvuil wordt gezet.

Camerastandpunten kunnen evengoed emotie opwekken. Denk aan close-ups of vogel- en kikkerperspectief. Ook muziek is een belangrijk gegeven bij emotie in een film.

Zo zijn we weer een avondje bijgespijkerd met allerhande voorbeelden waarmee we onze eigen films nog meer kwaliteit kunnen geven.

Deze avond zijn er opnamen gemaakt die later zullen worden verstuurd naar de leden, die om welke reden dan ook niet aanwezig konden zijn op deze avond.